

## De kleine geitjes

Kindje wil je m'n geitjes zien?  
Ze zijn nog maar pas geboren  
ze kunnen nog niet goed kijken misschien  
maar ze kunnen al heel goed horen.  
Ze kunnen al op hun pootjes staan  
maar ze mogen nog niet uit wandelen gaan.  
Want buiten waait de koude wind  
en buiten jaagt de regen,  
en daar kan zo'n klein geitenkind  
nog helemaal niet tegen.



## De bange os

Vanmorgen heeft de bonte os  
in 't houten hek gebeten,  
nu zitten al zijn tanden los  
nu kan hij niet meer eten.  
Hij wil niet naar de tandarts gaan  
want ossen zijn vreselijk bang.  
Nu moeten die tanden maar los blijven staan  
zijn hele leven lang.



## De waakhond

De waakhond hier is wit en zwart  
Hij blaft, maar heeft een gouden hart.  
Hij past op de koeien en op de schapen  
Hij zorgt dat wij gerust kunnen slapen



## Haantje de voorste

Haantje de voorste schudt zijn kop  
steekt zijn kam en veren op  
Opent zijn snavel en nu komt het...nu:

**Kukelekuuuu!**



## Het schone varkentje

Er woont een varkentje in Sloten  
dat wast erg vaak zijn varkenspoten  
zijn rug, zijn nek, zijn varkenskop  
zijn buikje, met een heerlijk sop.

Elk plekje van zijn varkensvel  
dat wast dat schone varken wel.  
Alleen z'n staartje wast hij niet,  
zoals je op het plaatje ziet.

Waarom dat niet gewassen wordt?  
Zijn pootjes zijn daarvoor tekort!



## Zeven Biggen

Zeven kleine, roze biggen liepen samen door het land en hun stompe biggensnoetjes snuffelen naar alle kant.

Hier een appel, daar een wormpje was dat even een gesmull!  
Zeven dunne biggenstaartjes stonden vrolijk in de krul.



## Klein lammetje

Klein, lief lammetje,  
waar spring je nu naartoe?  
Natuurlijk ik begrijp het al  
je wordt een beetje moe.

Kruip jij maar tegen je moeder aan,  
maak morgen maar weer pret.  
Slaap lekker in je warme stal  
ik moet straks ook naar bed.



## Avond op de boerderij

Nu wordt het avond, zegt de boer  
hij zet de koe op stal  
het varken krijgt zijn varkensvoer  
dat ruikt hij zeker al.

De kuikens slapen al een uur  
heel dicht bij moeder kloek  
dan moet de riek nog naar de schuur  
daar achter in de hoek.

Hij brengt de schapen naar de kooi  
de duif vliegt naar de til  
het paard krijgt nog een beetje hooi  
en dan wordt alles stil.

En pas als alles is gebeurd  
dan heeft de boer zijn zin  
dan roept zijn vrouw: Kom binnen Geurt  
want ik schenk de koffie in!

